



UITNODIGING

aan alle medewerkers en lezers van alle edities

voor de jaarlijkse

Muurkrantdag!

zaterdag 8 mei 2010 (D.V.!!)

in de



*Kievitstraat 42
3443 BG Woerden
Tel. 0348 425585*

Het programma van deze dag moet nog deels worden ingevuld. Eén onderdeel staat al vast:

Atie de Koning
komt spreken over haar reizen naar Rusland.

Op haar website www.rusland-groep.nl staat onder meer (en met toestemming overgenomen!):

“Al meer dan tien jaar reist Atie de Koning naar Rusland. Zij voelt zich geroepen om mensen in dat uitgestrekte land te helpen. Daartoe gaat ze naar armenhuizen, tuchtscholen en indien mogelijk naar gevangenkampen. Overal waar ze komt, probeert ze mensen te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Ze reist niet alleen. In de loop van de tijd is een groep ontstaan van christenen uit allerlei kerken en gemeenten die meereist, meebidt en vertelt: de Rusland-groep. Daarnaast helpt men de zwakkeren in de Russische samenleving. Die praktische hulp wordt mogelijk gemaakt door giften van kerkelijke gemeenten, kleinere en grotere sponsors.”

Atie kan boeiend, enthousiast, maar vooral bewogen over haar reizen vertellen! Het woord GENADE staat hoog in haar vaandel, want zij weet zich afhankelijk van haar Heer en Heiland!

De kosten van deze dag zijn nog niet bekend, maar die zullen niet onoverkomelijk zijn. En mocht dat tóch een probleem worden, dan is daar altijd een mouw aan te passen. Financiële onmogelijkheid mag geen reden zijn om de dag niet met ons mee te kunnen maken.

Natuurlijk willen we weten op hoeveel mensen er gerekend moet worden. Daarom mijn verzoek om je zo snel mogelijk bij mij op te geven, mét vermelding van het aantal personen.

Mail naar: nel.sterappel.doorn@gmail.com

*Namens het bestuur van de Stichting HCJB
Nel Appeldoorn*

